



Zeeveld, 17 oktober 2009

Waarde vrienden,

Goed nieuws uit Zeeveld. Want langzaam maar zeker begint weer zichtbaar te worden waar het stichting Jan XVII om begonnen is. En terugkijkend kunnen we het Tom Naastepad nazingen: “Gij hebt met groot geduld, uw heerlijkheid onthuld, o Heer, uw licht ontstoken”.

Toen ik hier eind 2005 begon, was het alsof ik in een ondoordringbaar oerwoud terecht was gekomen. Dankzij de raad en daad van velen is daarin echter zoveel gekapt, gerooid en ontgonnen, dat rust- en ruimteplekken zijn ontstaan. Letterlijk en figuurlijk. Hierdoor kon, ook buiten de maandelijkse stiltedagen, een dagelijks gebedsritme worden ingevoerd. En sindsdien voelt het vaak alsof er een springkussen onder Zeeveld is geschoven; de muren licht doorlaten en de bomen zingen.

Wat daar zeker aan bijdraagt is dat kapel en huis na veel en grondig opknapwerk, weer beginnen te stralen. Dat in de tuinen zichtbaar wordt wat de herinrichting ervan beoogde. Dat alle betrokkenen in grote harmonie en goed gemutst zijn gaan samenwerken. Dat tal van processen gestroomlijnd zijn. Ook de blije harten waarmee onze stiltegasten huiswaarts gaan en het enthousiasme van onze huurders stemmen tot dankbaarheid.

In zijn Regel voor monniken schrijft Benedictus dat een monnik zal leven van het ‘werk van zijn handen’. Hoe zinnig. Wie ooit een landje heeft bewerkt, weet dat oogsten bevredigt. Maar de werkelijke opbrengst ligt in het ontwikkelen van geduld. Van onverstoornis. In zoveel liefde voor het werk zelf dat dit zich in gelijke liefdesmunt terugbetaalt.

Vertaald naar onze situatie, mag ik graag zeggen dat onze stichting gezegend is met een overdaad aan zorgen. Om maar een greep te doen: als zich ‘postulanten’ aandienen, hoe zouden we ze huisvesten? En als we ze al zouden kunnen huisvesten, hoe zouden ze in hun onderhoud voorzien? En wat zouden ze doen? Of om een ander punt van zorg te noemen: de lapmiddelen om de plantenserre overeind te houden blijken uitgeput en geld om een nieuwe serre neer te zetten hebben we niet...Maar juist in de opeenstapeling van deze en andere onoplosbare vragen ligt onze zegen. Waar hemelbestormende daden onmogelijk zijn wordt een mens wel gedwongen tot aandacht voor het zogenaamd geringe. En telkens als het lukt die volop op te brengen, blijkt juist daarin een niet te overtreffen rijkdom en diepte te schuilen. Maximaal present in het moment ervaren we ‘vreugde van kust tot kust’.

Han Fortmann formuleerde het ooit als de lastigste uitdaging waar de mens voor staat: “de Heer niet voor de voeten te lopen.” Stichting Jan XVII wil ruimte bieden aan wie zich daarin wil bekwamen, een leven lang of tijdelijk. Nu deze doelstelling weer wat zichtbaarder wordt, hopen we ook op uw steun. Al dan niet vernieuwd, want doordat we in de laatste brief vergaten ons bankrekeningnummer te vermelden kwamen velen er in 2008 niet aan toe een vriendenbijdrage te storten. Wellicht alsnog? Ons nummer: RABO 1333.71.018 t.n.v. Stichting Jan XVII te Castricum. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

Uit de gelederen van het bestuur mag ik u nog melden dat onze voorzitter Piet de Wolf is afgetreden na het volmaken van de statutair gemaximaliseerde acht jaar als bestuurslid. We hebben hem onder dank uitgebeden, - gezongen en –gezwaaid. In een periode waarin het voortbestaan van de stichting onder druk stond, heeft hij een wezenlijke bijdrage aan onze doorstart geleverd. Ook hier willen we hem daarvoor nog eens bedanken. De resterende bestuursleden buigen zich binnenkort over de vraag wie hem opvolgt.

Rest me nog eens onder uw aandacht te brengen dat u meer dan welkom bent om deel te nemen aan onze stiltedagen. Ze vinden minstens een maal per maand plaats - op www.jan17.nl kunt u er alles over lezen. Ook onze gebedsmomenten, dagelijks om 07.30, 09.00, 13.00 en 20.30 uur staan natuurlijk voor u open. Daarnaast maak ik u graag nog eens attent op de mogelijkheid om Zeeveld af te huren. Voor (parochie) besturen die zich eens een paar dagen zouden willen terugtrekken, voor catechesegroepen, bezinningsdagen etc., biedt het, zeker in combinatie met de kapeldiensten, een werkelijk ideale locatie. We hebben 13 slaapkamers die in totaal 27 gasten kunnen bergen. Meer daarover op: www.zeeveld.nl.

Graag tot ziens en met warme groet,

Stichting Jan XVII
Thomas van Kleef