

Wilt ge er toe komen alles te weten,
wens dan in niets iets te weten.
Wilt ge ertoe komen alles te genieten,
wens dan in niets enig genot te vinden.
Wilt ge ertoe komen alles te bezitten,
wens dan in niets iets te bezitten.
Wilt ge ertoe komen alles te zijn,
wens dan in niets iets te zijn.
Sinds ik mij in het niets heb gesteld,
vind ik dat mij niets meer ontbreekt.

Johannes van het Kruis

Zeeveld, december 2013

Toegenegen vriendinnen en vrienden,

Er is eindeloos aan geplakt, getimmerd, verlijmd en vervangen, maar het dak van de Zeeveldse serre is nu toch werkelijk aan z'n einde gekomen. Ons jaarlijks schrijven aan u heeft dit keer, in alle bescheidenheid, dan ook een tamelijk urgent karakter. Want zelfs een zo zuinig mogelijke vervangingsoperatie kost toch nog een kleine 30.000 Euro, een voor ons gigantisch bedrag.

Daarom hopen we dit jaar op uw extra genereuze steun. Die ook daarom zo aan de orde is, omdat we bij officiële fondsen buiten de boot vallen. Wat voor de een reden is zich hier welkom te voelen, veilig, thuis, is voor wie in etiketten en doelgroepen denkt nu juist een reden zich niet in ons werk te herkennen. 'En wat moet dit dan wel voorstellen?' vroeg een fondsbeheerder die ik hier rondleidde. 'Zo weinig mogelijk' was mijn antwoord. U voelt het al aankomen: dat is geen antwoord dat de portemonnee opent...

En zo is onze kracht ook onze zwakte. De kern van ons werk mag er dan in liggen het denken vanuit vormen, plaatjes en etiketten achter ons te laten, de plek die dat faciliteert heeft zelf wel degelijk een 'vorm' die overeind gehouden wil worden.

Bouwt u daaraan mee? Helpt u de Zeeveldse leegte aan een nieuw dak boven het hoofd?

Een ieder van u bij voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

Namens het bestuur van Stichting Jan XVII
Thomas van Kleef

Stichting Jan XVII
Monastiek Centrum Zeeveld
Noorderstraat 2
1901 MT CASTRICUM

*Voor het dagelijks reilen en zeilen van het Zeeveldse, volg onze pagina op Facebook:
www.facebook.nl/zeeveld.*

Jan XVII