

Zeeveld, december 2014

Toegenegen vriendinnen en vrienden,

Mede dankzij uw gulle gaven, kon begin dit jaar de serre van Zeeveld worden gerenoveerd. Het resultaat bleek, gaandeweg, alle verwachtingen te gaan overtreffen. Ook door een slimme architectonische zet bleek ineens een 'zee' aan ruimte beschikbaar te komen waarvan we het bestaan niet eens hadden vermoed. En zo kon wat was verworpen tot een lekkende, tochtige gang, getransformeerd worden in een uiterst comfortabele verblijfsruimte die het huis een extra 'wow' factor geeft. En daarmee: de exploitatie een welkom zetje in de rug. Ook daarom en hier nog eens aan een ieder die dat mogelijk maakte: hartelijk dank!

'Als een dag geen aanleiding geeft tot dankbaarheid, ligt dat niet aan de dag, maar aan ons', houd ik de deelnemers aan de verstilltraining graag voor. Desalniettemin leek het afgelopen jaar ons wel heel in het bijzonder te begunstigen. Het leek en lijkt wel alsof het hier aanhoudend harmonie heeft geregend. Een enkele keer terugkijkend naar mijn eerste jaren bij de stichting – ook al weer een kleine tien jaar geleden! – kan ik alleen maar met grote verwondering en dankbaarheid om me heen kijken. Zoveel rust, levendigheid, vriendelijkheid en zorgeloosheid als hier is gaan groeien! In het verlengde van 'Maria heeft het beste deel gekozen' valt me vaak te binnen: maar Zeeveld is ook wel een uitzonderlijk goed deel 'ten deel' gevallen.

Iemand zei ooit: 'in het begin zijn wij het die onszelf moeten aanzetten om stil te worden. Maar op den duur wordt het de stilte zelf die ons tot zich roept'. Met dankbaarheid lijkt het al niet anders. In het begin moet een mens zich er echt toe zetten. We hebben in de tuinen zelfs expres omweg-paadjes aangelegd om extra stappen dankbaarheid te leren zetten: "Deo Gratias. Deo Gratias. Deo Gratias". En dan plots gaat de grond meezingen, wordt het danken wederkerig. Over 'wow' factor gesproken...

Dankbaar zoveel overvloed deelachtig te zijn, willen we dit graag delen. En daarom hebben we het plan opgevat een fondsje op te zetten om ook organisaties die 'het goede doel' vertegenwoordigen, in Zeeveld te kunnen ontvangen. Zo sponsorden we op eigen kracht al het verblijf van de deelnemers aan een fietstocht om geld op te halen voor ALS patiënten. Ook komt het voor dat deelnemers aan de verstilltraining niet het hele deelnamebedrag kunnen betalen. Wij vullen dat dan aan.

Met uw bijdragen zullen we deze vorm van gastvrijheid verder kunnen ontwikkelen. En bij voorbaat zeggen we u voor uw donatie, groot of klein, natuurlijk: hartelijk dank!

Ons bankrekeningnummer: NL68 RABO 0133371018 t.n.v. Stichting Jan XVII.

Namens het bestuur van Stichting Jan XVII,

Thomas van Kleef

Stichting Jan XVII
Monastiek Centrum Zeeveld
Noorderstraat 2
1901 MT CASTRICUM

*Voor het dagelijks reilen en zeilen van het Zeeveldse, volg onze pagina op Facebook:
www.facebook.nl/zeeveld.*

Jan XVII