



ZeeVELD, 21 september 2017

Introductie van Liber

Beste vrienden,

Een beetje kind wordt na negen maanden geboren, het kindje waarmee ik jullie vandaag laat kennismaken deed er, denk ik, wel negen jaar over. Graag stel ik jullie voor aan Liber, het beoogde oefenwerktuig voor ‘het innerlijk huis’ van Jan XVII.

Terug naar monastiek af

Kort en goed is Liber een soort terug naar monastiek af. Echt anders en onderscheidend is dat ik in deze methodiek alles wat ik de afgelopen jaren leerde over het monastieke leven, heb ondergebracht in niet-monastieke of niet-religieuze taal. Liber draait om het naakte beoefenen van dat wat die taal probeert uit te drukken.

Ik moet erbij zeggen: het is niet onmiddellijk een makkelijke methode. En dan druk ik me waarschijnlijk zachtjes uit. Maar ik durf zonder schroom te stellen dat het een intens monastieke methode is. Die om de kern aller monastieke tradities draait; een hedendaagse vertaling is van dat ene adagium: ‘blijf in je cel en je cel zal je alles leren’.

Het kind is nog een baby. Er kan, zal en moet nog veel aan groeien. Zo is Liber nu nog helemaal toegespitst op de doelgroep van wie een verlieservaring heeft ondergaan. Dat is zo gedaan om in een moeite door, ons zich ontwikkelend ‘productaanbod’, de begeleiding van rouwenden, een onderscheiden vorm te geven, en hopelijk ook, een zetje.

Maar vooral is de Liber methodiek bedoeld als het gemeenschappelijk oefengereedschap voor de leden van de monastieke Jan XVII-gemeenschap in ontwikkeling. Het maakt geïnteresseerden die zich hier zouden willen vestigen, direct duidelijk welke inhoudelijke wind hier waait. Zo wordt het voor hen – en voor ons – veel makkelijker om te bepalen of zij voor Jan XVII bedoeld zijn en omgekeerd.

Gaat dat zien, gaat dat lezen op www.transitium.org

Hartelijks,

Thomas

MONASTIEKE BEPROEFPLAATS JAN XVII

ZEEVELD, NOORDERSTRAAT 2, 1901 MT CASTRICUM; 0251-658457
WWW.JAN17.NL; WWW.ZEEVELD.NL; WWW.TRANSITIUM.ORG