

**Zeeveld, 12 mei 2009**

## **DIEPGANG IN DE DUINEN**

*Openstelling dagorde Zeeveld vooral bedoeld voor 'monniken voor een dag'*

Per 15 mei zijn de vier bezinningsmomenten die dagelijks plaatsvinden in monastiek centrum Zeeveld in het Noordhollands Duinreservaat in Bakkum, ook voor belangstellenden opengesteld. Iedere dag vindt hier om half acht 's ochtends, half een 's middags en half negen 's avonds een gebedsdienst plaats. Verstild van aard en opgebouwd uit momenten van inkeer, het zingen van een psalm, lezing uit de bijbel, een gedicht of overdenking, gebed en muziek. Daarnaast kan men elke ochtend om negen uur in Zeeveld terecht voor een korte stiltemeditatie.

### *Monnik voor een dag*

"Iedereen is welkom", aldus Thomas van Kleef, tot op heden de enige broeder die Zeeveld rijk is. "Al heeft de openstelling van onze dagorde niet in de eerste plaats tot doel consumptieve toeschouwers van dienst te zijn. Bovenal hopen we er geëngageerde deelnemers voor te interesseren. Mensen voor wie een fulltime monastiek leven misschien niet is weggelegd, maar daar wel van willen proeven. Tussen de gebedstijden door is er altijd wel wat te doen in de tuin, onze vrijwilligersruimte biedt de mogelijkheid om - in stilte - te eten en de bibliotheek kan worden benut voor studie. Aldus de gebedsmomenten aaneenrijgend kan men hier als het ware 'monnik voor een dag' zijn. En waarom zou een actief bestand van zulke parttimers niet kunnen bijdragen aan de totstandkoming van de verhoopde monastieke gemeenschap in Zeeveld?. Want dat is en blijft de focus van onze inzet: om hier, al doende, een nieuwe, oecumenische, monastieke gemeenschap tot ontwikkeling te laten komen".

### *Dichte deur of open raam?*

Is dat niet een wat vergezocht ideaal in een tijd waarin veel kerken en kloosters juist de deuren moeten sluiten wegens gebrek aan belangstelling? Van Kleef meent van niet. "Wat staat een bakker te doen als de klanten wegblijven? Of een grootmoeder die haar kleinkinderen nooit ziet? Natuurlijk, je kunt de schuld buiten jezelf leggen, maar wie schiet daar iets mee op? Zoals de moeder overste in de Sound of Music het zo treffend zegt: 'waar God een deur sluit, opent hij een raam'. Ik vrees weleens dat de gevestigde kerkelijke cultuur nog zozeer in shock is om deuren die zijn dicht gegaan, dat ze voor dat open raam nog even geen oog heeft. Maar dat wil nog niet zeggen dat het er niet is".

### *Samen zoeken*

Volgens Van Kleef is namelijk aan alles te merken dat de moderne mens wel degelijk smacht naar de vruchten van een gedegen geloofsleven, naar zingeving en diepgang, naar echte liefde en geluk. Maar, zo zegt hij: "wat hem modern maakt is nu juist de wens de weg daarnaartoe niet als een klein kind voorgekauwd te krijgen. Hij wil zelf mee op zoek kunnen en in die zoektocht gekend en gezien worden". Lachend voegt hij eraan toe: "of zou ik nu teveel projecteren? Zelf ben ik natuurlijk ook een typisch kind van mijn tijd. Dat ik oude tradities hier in Zeeveld nieuw leven hoop in te blazen zegt al genoeg. Maar toch: vergelijk de spirituele reis van een mens nu eens met een vakantie. Zoals er een groeiend aanbod is van avontuurlijke reizen voor wie zich graag inspant, zo wil Zeeveld ruimte bieden aan wie in spiritueel opzicht ook zelf het nodige wil kunnen ontdekken. Waarmee ook weer niet gezegd is dat we hier alles voor iedereen zouden willen betekenen. Om nog even in de reisbranche te blijven: de joods-christelijke traditie, de contemplatieve monastieke traditie in het bijzonder,

is ons uitgangspunt, onze reisbepakking. Maar net als elke rugzaktoerist vragen ook wij ons voortdurend af of we niet lichter zouden reizen als we daarvan het een of ander zouden achterlaten.” Daarmee is volgens Van Kleef direct ook het profiel getekend van wie zich in Zeeveld thuis zou voelen. “Wie hecht aan hapklare antwoorden zal zich hier ongemakkelijk voelen. Evenals wie zijn spirituele reis wil ondernemen zonder welke vorm van bagage of bewegwijzering dan ook. Maar oprechte en verstandige zinzoekers vinden in Zeeveld hopelijk een inspirerend alternatief. Of beter nog: ze zijn van harte uitgenodigd eraan bij te dragen dat dit hier tot bloei komt.”